

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ**  
**ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ**  
**ΤΗΣ ΕΕΚΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ**  
**ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»**

**ΤΡΙΤΗ 9/12 – 12:30 μ.μ. – Αμφιθέατρο «Ερμής» ΕΒΕΑ**

***Κυρίες και Κύριοι,  
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,***

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ευχαριστώ τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, τους εκπροσώπους των κομμάτων, αλλά και τις ξένες πρεσβείες, για τη συμμετοχή τους σ' αυτήν την εκδήλωση.

Μια εκδήλωση που δεν είναι εσωστρεφής αλλά, αντίθετα, εξωστρεφής, γιατί αφορά την κατάθεση στην κοινωνία για συζήτηση και εμπλουτισμό, των προγραμματικών προτάσεων του κόμματός μας για τον τουρισμό που αποτελεί έναν από τους πλεονεκτικότερους κλάδους για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Η σημερινή εκδήλωση, όμως, πραγματοποιείται μία μόνον ημέρα μετά το απονενομημένο διάβημα της κυβέρνησης να επισπεύσει τις εκλογές.

Μια μέρα μετά την παραδοχή από όλες τις πλευρές ότι υπάρχει πολιτικό αδιέξοδο.

Η επίσπευση των διαδικασιών για τη Προεδρική εκλογή από μια Βουλή πολιτικά απονομιμοποιημένη αλλά και αδύναμη να δώσει την ευρεία συναίνεση που απαιτεί ο νομοθέτης για την εκλογή ΠτΔ, ουσιαστικά ισοδυναμεί με επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη λαϊκή ετυμηγορία.

Και επί τέλους τώρα γνωρίζουμε ότι στις 29 Δεκέμβρη τερματίζεται η καταστροφική δράση της δικομματικής κυβέρνησης των μνημονίων.

Και το νέο έτος θα φέρει τη λαϊκή κυριαρχία και μια ισχυρή εντολή για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ.

Η επίσπευση των διαδικασιών, κάτι που επί της ουσίας εδώ και καιρό ζητά η αντιπολίτευση, με τη κυβέρνηση να το αρνείται ως δήθεν πρόταση αποσταθεροποίησης και αβεβαιότητας, έγινε χθες πρωτοβουλία της κυβέρνησης εξ ανάγκης και όχι από επιλογή.

Γιατί η πολιτική της έχει φτάσει πια σε καταστροφικά αδιέξοδα.

Γιατί η αντίδραση της κοινωνίας σ' αυτή την πολιτική έχει προσλάβει καθολικό χαρακτήρα.

Ο λαός και οι πολίτες είναι που υποχρεώνουν τη συγκυβέρνηση σ' αυτή την αναδίπλωση και τη φυγή προς τα μπρος.

Κι από την άποψη αυτή, η επίσπευση των εξελίξεων αποτελεί μια σημαντική λαϊκή και δημοκρατική νίκη.

Στις εκλογές που έρχονται θα αντιπαρατεθούν δυο ξεκάθαρα εναλλακτικά πολιτικά σχέδια για την πατρίδα μας:

Από τη μια το σχέδιο του κ. Σαμαρά, που θέλει το Μνημόνιο καθεστώς. Όπως περιγράφεται άλλωστε στα emails προς την τρόικα και από τις αποκαλύψεις για το ασφαλιστικό, τις περικοπές, τους νέους φόρους

Από την άλλη το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένα και σταθερά βήματα, με σιγουριά και ασφάλεια, από την πρώτη μέρα της νέας διακυβέρνησης όπως το περιγράψαμε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Σαμαράς, όλο το προηγούμενο διάστημα κυβερνούσε με ψέματα και προς τα έξω και προς τα μέσα.

Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Έλεγε ψέματα έξω, στους εταίρους ότι έχει 180 βουλευτές που θα τον αφήσουν να συνεχίσει τον καταστροφικό του κατήφορο.

Έλεγε ψέματα μέσα, στο λαό ότι έχει έτοιμη τη συμφωνία για το χρέος.

Αναγκάζεται τώρα να παραδεχθεί ότι δεν έχει ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Ούτε βέβαια τόλμησε να φέρει αυτά που έχει συμφωνήσει προς ψήφιση στη βουλή.

Μόνο που τα emails δεν έμειναν κρυφά και οι δεσμεύσεις του κου Σαμαρά προς τη τρόικα, έχουν δει το φως του ήλιου.

Κάπως έτσι πήγαμε από την πολυθρόνη «έξοδο από το μνημόνιο», στο «βαθύ σκοτάδι».

Και τώρα, ο κ. Σαμαράς αναγκάζεται να ζητήσει να ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα με 180 και όχι με 151 βουλευτές.

Γιατί στην ουσία αυτό θα ζητήσει από τις τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες στη Βουλή.

Όχι απλά να ψηφιστεί ο νέος ΠτΔ, αλλά να ψηφιστούν πακέτο και τα προαπαιτούμενα και τα νέα σκληρά μέτρα της συνέχισης του μνημονίου που πάνε μαζί με τη προοπτική συνέχειας της κυβερνητικής θητείας.

Θέλω να στείλω, όμως, ένα καθαρό μήνυμα.

Το 2014 δεν είναι 2012.

Η τρομοκρατία δεν περνάει και γελοιοποιεί τους φοβισμένους που επιδιώκουν να φοβίσουν το λαό.

Δεν είναι οι αγορές αυτές που θα καθορίσουν το δικαίωμα ενός λαού στην αξιοπρέπεια.

Ας τα καταλάβουν καλά ορισμένοι.

Και μάλιστα αγορές που έχουν ούτως ή άλλως γυρισμένη τη πλάτη τους στην Ελλάδα.

Ο λαός μας που έχει υποφέρει τέσσερα χρόνια τώρα άδικες θυσίες χωρίς αντίκρισμα για ένα πράγμα μόνο φοβάται και τρομοκρατείται :

Μη τυχόν και συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο των νέων μέτρων, των περικοπών στις συντάξεις, του ΕΝΦΙΑ, της ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης.

Και βέβαια έχει κάθε λόγο να το φοβάται αυτό γιατί τα προαπαιτούμενα, στα οποία έχει συμφωνήσει ο κος Σαμαράς δεν κρύβονται.

Δεν μπορεί να πάει ο κ. Σαμαράς για δεύτερη φορά με κρυφή ατζέντα στις εκλογές.

Τώρα δεν υπάρχει παραμύθι. Ποιος αλήθεια ξέχασε τη περίφημη «επαναδιαπραγμάτευση» του κου Σαμαρά το 2012;

Έτσι λοιπόν, πάμε σε μια αναμέτρηση όπου το μεγάλο δίλλημα είναι τα προαπαιτούμενα.

- Θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα φάρμακα;
- Θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτόματης μείωσης των συντάξεων;
- Θα απελευθερωθούν οι απολύσεις;
- Θα επανέλθει το λοκ – άουτ;
- Θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ;

Στην ουσία για αυτά θα ψηφίσουν οι βουλευτές στις 17, 23 και 29 του Δεκέμβρη.

### **Φίλες και φίλοι,**

Αξιοποιώ την ευκαιρία που μου δίνεται, για να καλέσω όλους τους Έλληνες που έχουν πληρώσει και πληρώνουν το βαρύ κόστος της σημερινής πολιτικής σε δημοκρατική εγρήγορση.

Να καλέσω όλους τους πολίτες να μετατρέψουν την αντίθεσή τους στα μνημόνια, και στα e-mail του θράσους σε δύναμη αλλαγής και αλληλεγγύης.

Ο ελληνικός λαός σύντομα θα έχει να διαλέξει ποιος θα πραγματοποιήσει τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις.

Ποιος θα προασπίσει καλύτερα τα συμφέροντά του, ποιος θα απαλλάξει τη χώρα από την ασφυκτική και καταστροφική κηδεμονία των δανειστών.

Αυτοί που μας οδήγησαν ως εδώ;

Ή ο ΣΥΡΙΖΑ της δημοκρατικής αλλαγής, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και της εθνικής αντίστασης στην μετατροπή της Ελλάδας σε θυγατρική των μεγάλων συμφερόντων;

Ο λαός μας έκανε με τους αγώνες του ένα μεγάλο βήμα.

Τις επόμενες εβδομάδες θα κληθεί να το ολοκληρώσει.

Ανατρέποντας τους κυβερνητικούς και μνημονιακούς σχεδιασμούς.

Και δίνοντας στο ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη, αδιαμφισβήτητη, μαχητική πλειοψηφία, που θα του επιτρέψει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και αναμενόμενα εμπόδια.

Είμαι βέβαιος ότι ο νέος χρόνος θα είναι χρόνος αλλαγής, ελπίδας και αισιοδοξίας, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

### **Αγαπητοί προσκεκλημένοι,**

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι και ώριμοι να αναλάβουμε την ιστορική ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.

Γιατί μπορούμε να δώσουμε – και θα δώσουμε – λύσεις προς όφελος του λαού και του τόπου.

Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2013, έχουμε καταθέσει στην ελληνική κοινωνία – και ήδη παρουσιάζουμε εξειδικευμένο στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας – το ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου.

Το σχέδιο αυτό συναρθρώνεται με το Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και με το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, που εμείς ονομάζουμε το «**Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης**».

Αυτό το αδιαπραγμάτευτο πρόγραμμα θα υλοποιήσουμε αντί του χρεοκοπημένου Μνημονίου από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης.

Προτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης.

Είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων μέτρων για την ανασύνταξη της κοινωνίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας, επακριβώς κοστολογημένο και δημοσιονομικά ισορροπημένο.

Δεν έρχεται να προκαλέσει δημοσιονομικά ελλείμματα. Έρχεται να κλείσει μνημονιακές πληγές.

Με στοχευμένη αύξηση της δημόσιας δαπάνης, αλλά, ταυτόχρονα, και των δημοσίων εσόδων για τη χρηματοδότησή τους.

Είναι ένα πρόγραμμα για την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης.

Και η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού.

Γιατί σήμερα, οι περισσότεροι Έλληνες περνούν τα καλοκαίρια σπίτια τους, βλέποντας τους ξένους τουρίστες να χαίρονται την Ελλάδα.

Εμείς, λοιπόν, θέτουμε ως στόχους της πολιτικής μας για τον τουρισμό:

1. Την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού,
2. Την ενίσχυση του ποιοτικού ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού,
3. Την τόνωση της μικρής και μεσαίας τουριστικής επιχειρηματικότητας.

### ***Κυρίες και Κύριοι,***

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δημαγωγεί με τον τουρισμό.

Δημαγωγούν οι αποτυχημένοι εταίροι της συγκυβέρνησης.

Αυτοί μιλούσαν για τη λεγόμενη «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού, αλλά οι ίδιοι πρότειναν στην τρoίκα το διπλασιασμό του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 6,5% στο 13%, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητά του.

Για εμάς, το τουριστικό σύμπλεγμα αποτελεί έναν από τους πυλώνες για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου.

Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε, όμως, το σημερινό κορεσμένο μοντέλο εντατικής εκμετάλλευσης του τουρισμού, που ήδη εμφανίζει και σημάδια χρηματοοικονομικής κόπωσης.

Γιατί αυτό προκύπτει από την πτωτική τάση της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση και, συνεπώς, και ανά ταξίδι τα τελευταία χρόνια.

Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε το μοντέλο του τουρισμού που προάγει το Μνημόνιο και από κόππει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες από τα οφέλη της τουριστικής ζήτησης.

Ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε μεγάλες ιδιωτικές πολεοδομήσεις, με αδρανή τον χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο.

Δηλαδή, σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και τουριστικές κατοικίες σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.

Για να αναπτύξουμε το τουρισμό μας πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό που τον καθιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δεν είναι άλλο από το ασύγκριτο φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας.

Αν αυτό το υπονομεύουμε, υπονομεύουμε και το μέλλον του τουρισμού.

➤ Δε συμφωνούμε με την εδραίωση του μοντέλο των ξενοδοχείων «allinclusive» που, σε μεγάλο βαθμό, αποκόπτουν τον τουρισμό από την τοπική οικονομία.

➤ Δε συμφωνούμε στην ανεξέλεγκτη παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων-φιλέτων για την οικοδόμηση παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων σε παράκτιες περιοχές.

Που περιορίζουν τη δημόσια παρέμβαση, στοχοποιούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,

Απορρυθμίζουν τη χωροταξική πολιτική και τις εργασιακές σχέσεις, μετατρέποντας την τουριστική αγορά σε εργασιακή ζούγκλα ορισμένου χρόνου, ακριβώς για να διευκολύνουν τη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Και δυσχεραίνουν την ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση στις ακτές, το φτηνό και μαζικό τουριστικό προϊόν, που αποτελεί τη κινητήριο δύναμη για τη μικρομεσαία τουριστική επιχείρηση.

### ***Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί προσκεκλημένοι,***

Η στρατηγική μας για τον τουρισμό περιλαμβάνει :

- Την **Άρση της εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων** των δημόσιων τουριστικών ακινήτων.

Θα επανεξετάσουμε τις συμβάσεις παραχώρησης χρήσης και ιδιοκτησίας που συνήφθησαν στην περίοδο των Μνημονίων, με κριτήριο το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.

- **Οργανική ένταξη** του τουρισμού σε ένα Εθνικό Χωροταξικό και **Συνολικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας.**

- Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός **σταθερού, δίκαιου και προοδευτικού φορολογικού συστήματος**, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

- Αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων ώστε να εξασφαλίζεται η εργασιακή αξιοπρέπεια.

Φίλες και φίλοι,

Γνωρίζουμε τα προβλήματα του κλάδου και θα δώσουμε λύσεις.

✓ Θα **στηρίξουμε τη μικρομεσαία τουριστική επιχειρηματικότητα** και θα ενθαρρύνουμε τα **δεσμευτικά τοπικά σύμφωνα** και τις **αναπτυξιακές συνέργειες.**

Συνέργειες, ανάμεσα, από τη μια, στους συνεταιρισμούς, τις άλλες ενώσεις τοπικών παραγωγών και τους φορείς της αγοράς και, από την άλλη, τους επιχειρηματίες του τουρισμού.

Γιατί για εμάς ο τουρισμός είναι κυρίως υπόθεση των τοπικών κοινωνιών που ζουν και αναπνέουν μαζί του.

Η δημόσια τράπεζα ειδικού σκοπού για τον πρωτογενή τομέα που θα ιδρύσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα εμπλακεί, ως χρηματοδότης της αγοράς, στον εφοδιασμό των ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής, κατά προτεραιότητα, με τοπικά προϊόντα.

✓ Θα ωθήσουμε την **ανάπτυξη του ποιοτικού και ειδικού τουρισμού, όπως ο ιατρικός τουρισμός, ο πολιτιστικός και οικολογικός τουρισμός**, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της συνεχούς συρρίκνωσης της τουριστικής περιόδου.

✓ Θα **τονώσουμε τον εσωτερικό τουρισμό**, ενισχύοντας το εισόδημα του μέσου πολίτη.

Όχι μόνον για να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, αλλά και για να βγάλουμε το μέσο Έλληνα από το σπίτι του.

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Δεν θα είμαι πιο αναλυτικός για να μην επικαλύψω το βουλευτή μας στο Ηράκλειο, τον Μιχάλη Κριτσωτάκη, που θα εξειδικεύσει το πρόγραμμά μας για τον τουρισμό.

Του παραχωρώ το βήμα, διαβεβαιώνοντας τον ελληνικό λαό ότι, με την τόλμη και την αποφασιστικότητά του, βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ιστορική νίκη. Που θα σηματοδοτήσει η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη δική του κυβέρνηση – την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί η μνημονιακή κλεψύδρα της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου άδειασε.

Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα.

Και ο λαός μας είναι έτοιμος να γράψει με τα χέρια του και να στείλει σε όλη την Ευρώπη το μήνυμα της ελπίδας και της αλλαγής.

Σας ευχαριστώ πολύ.

9/12/2014

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ