



## ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - Σ.Ε.Ν.Ε.

Έτος ίδρυσης 1974 - Αριθ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 2971/16-12-74

ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Ε.Δ.Α - Π.Ο.Ε.Μ. - Γ.Σ.Ε.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 192.00 ΤΗΛ.210.55.35.497 FAX: 210.55.44.104 Email: 1974sene@gmail.com

Ελευσίνα 8/5/2023

### **ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ**

**Θέμα : Οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Ελευσίνας αναρωτιούνται : πολιτικός- συνδικαλιστικός απατεώνας; Επαγγελματίας συκοφάντης; Ή πείτε μας εσείς τι άλλο;**

Κύριε Γιάννη Παναγοπουλε,

Σας αποκαλούμε με το όνομα σας και μόνο γιατί για τον τίτλο του Προέδρου της ΓΣΕΕ, χάσατε κάθε νομιμοποίηση την στιγμή που ξεχάσατε ποια είναι η δουλειά σας, γιατί βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε, που ακριβώς είστε και ποιους ακριβώς εκπροσωπείτε.

Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν απαξιώνετε το νόμιμα εκλεγμένο σωματείο εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μάλιστα μέσα από συντριπτική νίκες σε δυο διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες, με τεράστια ποσοστά πλειοψηφίας υπέρ μας.

**ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ, ακολουθείτε μια δίκη σας άγνωστο από ποιους, κατευθυνόμενη στρατηγική και ρητορική, για τα δικά μας θέματα! Αγνοώντας μας επιδεικτικά!**

Εδώ και 2 χρόνια σχεδόν απαξιώνετε τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων, τις διμερής συμφωνίες μας με τον νέο ιδιοκτήτη, το γεγονός πως έχουν συμβληθεί με το σχέδιο εξυγίανσης του νέου ιδιοκτήτη ακόμα και οι «δικοί» σας συνδικαλιστές σε ποσοστό 99,7%, υπέρ!

**ΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ, ακολουθείτε μια δίκη σας άγνωστο από ποιους κατευθυνόμενη στρατηγική και ρητορική για τα δικά μας θέματα! Αγνοώντας την δίκη μας στρατηγική και αποφάσεις!**

Εδώ και λίγους μήνες απαξιώνετε και χλευάζετε την άνευ προηγούμενου συμφωνία μας με τον νέο ιδιοκτήτη να μας προκαταβάλει 3 εκατομύριά ευρώ, ενώ καμία υποχρέωση δεν είχε και ρισκάρει τα δικά του κεφάλαια αφού το πράττει προ της επικύρωσης του σχέδιο εξυγίανσης του από τα αρμόδια δικαστήρια, κάτι που δεν έχει ξανά γίνει ποτέ στην ιστορία της Χώρας από κανένα επενδυτή και κανένα επιχειρηματία. Κίνηση του, που μας έδωσε ανάσα οικονομική μετά την εξαθλίωση 10ετιών που μας είχαν υποβάλλει οι φίλοι σας και πρώην ιδιοκτήτες και καταστροφείς των Ναυπηγείων μας, η οικογένεια Ταβουλάρη.

Εδώ και λίγους μήνες απαξιώνετε και χλευάζετε την συμφωνία μας με τον νέο ιδιοκτήτη να ξεκινήσει επενδύσεις πολλών εκατομυρίων ευρώ και ταυτόχρονα προσέλκυση εμπορικών πλοίων, ενώ καμία υποχρέωση δεν είχε και ρισκάρει με τα δικά του κεφάλαια αφού το πράττει προ της επικύρωσης του σχέδιο εξυγίανσης του από τα αρμόδια δικαστήρια, κάτι που έχει ξανά γίνει στην ιστορία της Χώρας άλλη μια φορά στα ναυπηγεία της Σύρου από τον ίδιο επιχειρηματία, προ λίγων ετών.

Κύριε Παναγοπουλε,

Με ποια νομιμοποίηση, πράγματα που γνωρίζαμε στο παρασκήνιο για τον υπονομευτικό σας ρόλο κατά την ψήφιση του Νόμου μας στην Βουλή, και τα αποκαλύπτει δημοσίως πλέον και ο Υπουργός κος Γεωργιαδης, τα κάνετε αυτά ;

Εμείς είμαστε οι Μοναδικοί αρμόδιοι για τα ναυπηγεία Ελευσίνας , εσείς πως τολμάτε να κάνετε εκστρατεία λάσπης και κιτρινισμού του δίκαιου, εργατικού και εθνικού αγώνα μας, να αναστηλώσουμε την σκουριά, την φτώχεια, την ρεμούλα που οι «κολλητοί» σας είχαν υποβάλει τις μεγάλες ναυπηγικές μονάδες της Χώρας ;

Και φθάσατε προ ολίγων ημερών, στο απόλυτο τέλμα, στον «πάτο του βόθρου» της «συνδικαλιστικής και πολιτικής απάτης» να προκαλείτε σκόπιμα μέσω από μια επιτηδευμένα διαστρεβλωτική ανακοίνωση που βασίστηκε πάνω σε μια «στημένη» καταγγελία «γνωστών-αγνώστων» στην « πτωχευμένη» εταιρία των Ναυπηγείων , στο «κουφάρι χρεών» που δημιούργησαν οι φίλοι σας πρώην ιδιοκτήτες ύψους σχεδόν μισού δις ευρώ.

Μόνο ένας «ηλίθιος» η «αγορασμένος» δεν γνωρίζει πως το να κάνει κάποιος καταγγελία για δώρα και μισθούς στην πτωχευμένη και υπό εξυγίανση εταιρία δεν θα λάβει τίποτα, αφού :

1ον δεν υπάρχει ούτε μαντήλι να κλάψουμε σε αυτή η εταιρία για αυτό και εξυγιαίνεται -

2ον εμείς όλοι εργαζόμενοι έχουμε συμφωνήσει πως μετά τον Σεπτέμβριο του 2021 θα λαμβάνουμε μόνο την μισθοδοσία που σχετίζεται με τα έργα του Πολεμικού ναυτικού, από τον Νόμο του 2016 και ουδεμία άλλη απαίτηση δεν έχουμε από την «νεκρή» εταιρία. -

Άρα αυτοί οι 2 «στημένοι εργαζόμενοι από άγνωστα συμφέροντα» , που κατήγγειλαν ήξεραν πως ήταν ένα πυροτέχνημα χωρίς ουσία. Εσείς είναι βέβαιο πως το γνωρίζατε και όχι μόνο δεν το απορρίψατε αλλά δεν διστάσετε να το κάνετε ΚΑΙ δελτίο τύπου!

Δεν μπήκατε πριν, ούτε καν στον κόπο να ρωτήσετε την ίδια την πτωχευμένη εταιρία, ούτε καν τον νέο ιδιοκτήτη αλλά ΚΥΡΙΩΣ ούτε καν εμάς το νόμιμα εκλεγμένο και νόμιμα εκπροσωπούμενο σωματείο! Εμάς, τους εργάτες δηλαδή!

Και τι κάνατε;

το κάνατε και δελτίο τύπου, χωρίς αναφορές στα αρμόδια νομικά πρόσωπα και το θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας την πεποίθηση και μέσω των «παπαγάλων σας» την βεβαιότητα, πως τα «δώρα» δεν τα κατέβαλλε ο νέος ιδιοκτήτης! Που δεν τα οφείλει δηλαδή!

Μάλιστα χωρίς καν να μας ρωτήσετε, χωρίς καν να έρθετε εδώ να μας βρείτε!

Άγνωστο από που αντλείτε την πληροφόρηση, χωρίς ίχνος θεσμικοτητας, βγάζετε και συμπεράσματα πως δεν «πνέει ούριος άνεμος» στα ναυπηγεία μας, δηλαδή μας δυσφημείτε και από πάνω!

ΕΣΕΙΣ δυσφημείτε ΕΜΑΣ!

Το «Πρόβλημα» κατηγορεί την «λύση»!

Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι γνωρίσματα ενός «πολιτικού- συνδικαλιστικού απατεώνα» και «επαγγελματία συκοφάντη», τότε πείτε μας εσείς τι είναι;

Ποιος είναι το κίνητρο σας κύριε Παναγοπουλε; Από αυτά που κάνετε κερδισμένοι αν πετύχετε θα είναι ίσως τα Τουρκικά ναυπηγεία για τους εμπορικούς μας στόλους ;

Ίσως και κάποια ευρωπαϊκά ναυπηγεία που θέλουν να «χτίζουν» ελληνικά αμυντικά πλοία στα δικά τους ναυπηγεία;

Ίσως κάποια Ρώσικα συμφέροντα γιατί χωρίς τα μεγάλα ναυπηγεία στην χώρα να λειτουργούν δεν θα είναι δυνατή η ενεργειακή μετάβαση; Ίσως και η Cosco που θέλει να είναι το μόνο ναυπηγείο στον Πειραιά - Πέραμα;

Σκέψεις εργατών είναι αυτές και μόνο!

πείτε μας εσείς που είστε σοφός και μορφωμένος ποιος θα κερδίσει αν πετύχετε στον πόλεμο που μας κάνετε;

Πως εξηγείτε κύριε Παναγοπουλε πως στα δυο πλήρως διαλυμένα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου η παράταξη σας, που είχε συνταχθεί πλήρως με την διάλυση και χρέη άνω του μισού δις της οικογένειας Ταβουλάρη, την απαξίωση των εγκαταστάσεων άνω του μισού δις ευρώ, τα χρέη σε εργαζόμενους άνω των 60 εκατομυρίων ευρώ και την «κατάργηση» του εμπορικού τομέα των Ναυπηγείων, πράξη καθαρά υπέρ των Τουρκικών Ναυπηγείων, η συνδικαλιστική παράταξη σας «εκδιώχθηκε εκλογικά » από τους απλούς εργάτες και δεν τολμάει να κάνει ούτε βόλτα στους ντοκους των Ναυπηγείων ;

Εσείς ως Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ούτε μια φορά δεν έχετε έρθει στα ναυπηγεία!

Έστω από περιέργεια! Να δείτε που είμαστε, βρε αδερφέ!

Γιατί δεν τολμάτε να έρθετε να σας μιλήσουν οι ίδιοι οι εργάτες; Αφού τόσο σίγουρος είστε πως όλα είναι όπως τα λέτε γιατί δεν έρχεστε από τα ναυπηγεία μας; Ποσά χρόνια έχετε να πατήστε το πόδι σας στα ναυπηγεία μας;

Επειδή, το μόνο σίγουρο, είναι πως εξυπηρετείτε άλλα συμφέροντα αλλά από τα δικά μας, Επειδή οι αδιανόητα υψηλές αμοιβές σας που θα ζήλευαν όλα τα golden boys της Ευρώπης, η «δωρεάν» ζωή που σας διασφαλίζουν τα ινστιτούτα και τα τυχερά, δεν σας βοηθούν καν να αντιληφθείτε τον πόνο, τον κόπο, τις αγωνίες της καθημερινής βιοπάλης, θα σας μιλήσουμε στην γλώσσα που θα καταλάβετε λοιπόν ως «deal maker» που είστε :

σταματήστε να ασχολείστε με θέματα αναρμοδιότητα σας. Εμείς είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι. Αν θέλετε κάτι για τα ναυπηγεία Ελευσίνας θα ρωτάτε εμάς και μόνο. Το νόμιμα εκλεγμένο σωματείο

Αν ξανά «δυσφημείστε» τα ναυπηγεία μας, άμεσα η έμμεσα, θα κινηθούμε νομικά εναντίον σας η όποιον εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει

Επειδή η συγνώμη, η παραίτηση και η επανόρθωση είναι πράγματα που κάνουν οι Ηγέτες, οι μεγάλοι άντρες και οι έξυπνοι άνθρωποι, δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να σας τα ζητήσουμε γιατί τα ανθρωπάκια θα παραμείνουν ανθρωπάκια ότι τίτλο η κουστούμι και αν φορέσουν..

Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει, φυσικά και δεν τα έχουμε τελειοποιήσει όλα αφού είμαστε ακόμα μόνο στην αρχή, σε ένα αγώνα που όλοι πίστευαν χαμένο.

Εμείς όμως θα τον κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα και είμαστε αποφασισμένοι να φθάσουμε τα ναυπηγεία μας στην κορυφή, να τα ξανά φτιάξουμε όλα από την σκουριά και τις στάχτες που μας άφησαν οι φίλοι σας, και θα το πετύχουμε.

Να είστε σίγουροι! Είμαστε αποφασισμένοι! Εμείς, τώρα, έχουμε ξανά μετά από δεκαετίες, ψωμί για τα σπίτια μας, αξιοπρέπεια στην κοινωνία και πάνω από ελπίδα στο όνειρο που ΕΣΕΙΣ με την παρέα σας μας στερήσατε.

Κλείνοντας ένα μόνο κλείσιμο ταιριάζει, το απόσπασμα από ένα ποίημα ενός συναδέλφου μας :

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ  
του εργατικού κινήματος  
γιατί ξεχάσατε μέσα στα πλούτη  
Και την χλιδή  
Την δίκη σας την αρχή!

Ντροπή σας ανθρωπάκια  
Γιατί εργάτης χωρίς ψωμί  
Είναι οργή χωρίς φωνή  
Και αυτή την οργή  
Μην την δοκιμάζεις πολύ  
Γιατί θα σε κυνηγάει και σε αυτή  
Και στην άλλη την ζωή!

Γεια σας κύριε Γιάννη Παναγοπουλε!

Πρόεδρος  
Παπαγικολάου Ν.



Γεν. Γραμματέας  
Μπερούτης Αθ.